

En god start !

I December 2008 fik Pens for Kids Danmark en dejlig julegave fra den statslige britiske organisation Becta: en palle med 117 kg kuglepenne fordelt i 31 papkasser blev leveret i min indkørsel om morgenen d. 23 December:



Tak til www.becta.org.uk



Billede taget af Pens for Kids Ambassadør **Indira Kerubo John**. Du kan se flere billeder af børn med kuglepenne fra Becta [her](#).

2009 på godt og ondt

Gaven fra Becta gav en god julestemning - og en rigtig god start på 2009.

Pens for Kids Danmark opererer primært i Kenya, hvor starter af 2009 var præget af den katastrofale situation efter valget. Vold og uro tvang tusinder til at flygte til andre dele af landet, og turistindustrien - normalt Kenyas næststørste indtægtskilde - blev bragt til næsten total standsning.

I løbet af året blev effekterne af den 2 år lange tørke tydeligere og tydeligere. Landbruget - normalt Kenyas største indtægtskilde - mistede store dele af de forventede indtægter, og midt på året havde situationen udviklet sig til en egentlig sultkatastrofe.



www.hope-for-kenyafamily.ch



Lisa Brandt deler majsmeal ud.



www.plandanmark.dk



Gribbene klarer sig endnu...



Lucas Muturi

Pens for Kids Ambassadør **Japheth Mwendwa Syanda** hjalp i April en Schweizisk organisation - **Hope for Kenya Family** - med at uddele mel og andre fornødenheder til nødlidende i det syd-østlige Kenya. Japheth sendte os **billeder** fra hans møde med Lisa Brandt fra Hope for Kenya Family, og vore organisationer linker nu til hinanden fra vores hjemmesider.

I 2009 påbegyndte Pens for Kids Danmark også link-samarbejde med "**Plan Danmark**" og "**Genbrug SOS**". **Plan Danmark** lancerede en TV-reklame som gik lige i hjertet (den med pigen der siger "jeg fik min helt egen blyant") - og så måtte jeg jo kontakte dem. "**Genbrug SOS**" gør et rigtig flot stykke arbejde, og har lavet et **flot link** til Pens for Kids på deres hjemmeside. Tak for hjælpen!

I August tog min kone og jeg på safari i Kenya og kunne ved selvsyn konstatere hvor katastrofal situationen var. Der var knas-tørt stort set overalt hvor vi kom, og dyrene i vildtreservaterne var hårdt presset. Udenfor reservaterne mødte vi for første gang flygtningelejre for ofre efter valg-uroen, og såvel mennesker som dyr var mærkede af de barske forhold. Da vi rejste hjem igen hørte vi at ca. 3 millioner mennesker nu sultede, og at yderligere 6-7 millioner ville stå uden mad indenfor de næste måneder, hvis man ikke fik hjælp.

En safari i Kenya er dog altid en fantastisk oplevelse, og i 2009 var vi så heldige også at møde størstedelen af vores kontakter dernede. Vores tur gik fra Mombasa til Voi, Tsavo East, Tsavo West, Amboseli, Nairobi, Naivasha, Masai Mara (ord slår ikke til - se videoerne)...

...og sluttede i Nairobi igen. Det alene kan jo tage pusten fra een :-) - men vores gensyn med ambassadørerne Michael, Boniface, Japheth, Indira, Justus, Eliza, Felix, Rose og Laban var også meget overvældende. Særligt hårdt var det naturligvis at møde **Laban** og børnene uden deres mor...

Humøret fik dog et løft ved mødet med Lucas, vores første "sponsor-barn" fra MYSA. Han er blevet en stor flot medicinstuderende hjerteknuser, og et godt eksempel på at "det kan nytte".



www.genbrug-sos.dk



Her laves der mad i et børnehjem...

Videoklip fra vores tur til Kenya, 2009:

- **Aber i Satao Camp**
- **Impala i Satao Camp**
- **Elefanter i Tsavo East**
- **Kilaguni Lodge, indgang**
- **Kilaguni, restauranten**
- **Gnuer på Masai Mara**
- **Morgenstemning**
- **Et "telt" :-)**
- **Et farvelkys**



Claus & Dickson i en hyggestund på Kilaguni Lodge i Amboseli National Park.

Vi traf også et nyt bekendtskab: Hr. Dickson Lemelita, – formand for det velgørende projekt **Margwe Youth Group**. Hr. Lemelita anbefalede os at lade Pens for Kids registrere som velgørende organisation i Kenya, og satte os i forbindelse med et medlem af Kenyas parlament - Raphael Lakalei Letimalo - som har hjulpet os med at kontakte myndighederne.

Samarbejdet har endnu ikke båret frugt, men vi arbejder stadig på sagen, og åbner måske et kontor / en afdeling af Pens for Kids i Kenya i 2010.



Her mødes vi med Hon. Raphael Letimalo på Hilton til et orienterende møde.